

Parochiecontact

RK Parochie St. Franciscus van Assisië te Reijmerstok



René Graat MHM

*Pastoor van Banholt,
Noorbeek en Reijmerstok,
samen cluster Terlinden
van 2008 tot 2020*

*Op 11 april 2020 is hij op 74 jarige leeftijd
overleden aan het
coronavirus te Maastricht.*

*Op 18 april 2020 is hij begraven
op het kerkhof van Banholt.*

"Loot ut uch good goe" zoals hij altijd zei.

Editie 74: april-mei 2021

Voorpagina:

Op 11 april is het een jaar geleden dat pastoor René Graat is overleden. Graag hadden wij dit willen herdenken middels een mooie viering in onze kerk. Vanwege Corona-beperkingen stellen wij dit uit tot (hopelijk) later dit jaar.

Op de voorzijde van dit Parochiecontact ziet u een afbeelding van de gedenkplaten die wij hebben laten maken. Deze zullen op het kerkhof van Reijmerstok en in de kapel van Terlinden worden geplaatst. Opdat we hem nooit zullen vergeten.

Het parochiebestuur van Reijmerstok

Beste inwoners van Reijmerstok en Terlinden.

Onze **lectorengroep** kan nog wat versterking gebruiken. Wij zouden het fijn vinden als we onze groep wat kunnen uitbreiden. Hebt u interesse, dan kunt u contact opnemen met Marlies Kicheleer.
Tel: 06-40319770.

De lectorengroep



Voor uw **gezinsbijdrage**: Betalingen graag naar NL83RABO0143700375 t.n.v. R.K. Kerkbestuur Reijmerstok onder vermelding van "Actie Kerkbalans" + uw naam en adres. Wij vragen u met klem naam en adres bij de omschrijving te vermelden, omdat het soms moeilijk te achterhalen is van wie een betaling afkomstig is. De bank verstrekt namelijk vanaf 1 januari 2019 geen adresgegevens meer! Vandaar ons verzoek aan u om dit zelf bij de omschrijving te vermelden.

PASEN 2021

Nu ik dit stukje schrijf, zitten we nog met z'n allen in de lockdown. Zou je nu vragen aan iemand: " Kijk je uit naar Pasen ?" Dan zal het antwoord meestal iets zijn in de trant van: Terrassen open en vrij bij elkaar op bezoek gaan. En dat is logisch: Al zien wij de noodzaak in, het leven is heel beperkt en onvrij door corona.

Toch is het de moeite waard om Pasen te zien in gelovig perspectief: Eigenlijk is ons hele leven een soort van constante lockdown, we zijn in heel veel dingen beperkt. Zeker als we geconfronteerd worden met eenzaamheid, relatieproblemen, ziekte, ouderdom, vragen als: Hoe ziet mijn toekomst er uit, conflicten zonder zichtbare oplossing, te veel om op te noemen.

De laatste weken heb ik vier keer aan mensen het Sacrament van de Zieken mogen geven. Mensen, vaak al in een jarenlange lockdown door lichamelijke en/of geestelijke problemen. Meestal lees ik dan het Evangelie van de kruisdood van Jezus en Zijn verrijzenis. Iedere keer is het een blij en ontroerend moment om de handen op te leggen en de zieke te zalven: Er komt een einde aan uw beperkingen, uw lockdown gaat snel een einde vinden bij God: U zult uw geliefden weer ontmoeten, die u misschien al zo lang moet missen, u zult ècht vrij zijn in de eeuwige liefde !

Lieve mensen, dat geloof in ons eigen Pasen door de kruisdood van Jezus en Zijn Verrijzenis wens ik u allen toe !

Zalig Pasen !
pastoor Tervoort

Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden, voor zover gepland:

Zaterdag 5 juni	17.30 uur
Zondag 13 juni	09.30 uur
Zaterdag 19 juni	19.00 uur
Zondag 27 juni	11.00 uur



Stichting
René Graat
MHM

Levenswerk pastoor Graat voortgezet

De in 2020, kort na het overlijden van pastoor Graat, opgerichte Stichting René Graat MHM kan eindelijk van start gaan met het verlichten van de noden in het bisdom Basankusu in de Democratische Republiek Congo (DRC).

Bankrekening

Maandenlang moest de Stichting wachten op het verkrijgen van een bankrekeningnummer. Dit bleek een grote uitdaging te zijn vanwege de aangescherpte regelgeving met betrekking tot betaalverkeer buiten de EU. “We sprongen haast een gat in de lucht toen we bericht van de ING-bank kregen. De laatste maanden hebben tientallen mensen ons benaderd om te doneren. We moesten steeds nee verkopen en maar hopen op hun geduld. Dat we nu daadwerkelijk een rekeningnummer kunnen geven is een grote opluchting”, aldus voorzitter George Deswijzen.

Levenswerk

De Stichting, die als doel heeft om het levenswerk van pastoor Graat voort te zetten in de Congo, wil dat met name gaan doen op een structurele en duurzame manier. "Hierbij zijn zelfredzaamheid, verzelfstandelijking, gebruik maken van talent, mede-eigenaarschap en het ons verbindende geloof belangrijke voorwaarden”, vertelt secretaris Michel Rempelberg.

Zuster Félicité

De contacten in Basankusu zijn warm. Met name bestuurslid Aurelia Renierkens heeft veelvuldig contact met een oude vertrouweling van pastoor Graat, zuster Félicité die werkzaam is in Basankusu. "De projecten die we samen gaan identificeren dienen duurzaam van aard en financieel haalbaar te zijn, realistisch in de uitvoering en met een vooraf bepaalde looptijd”, zo legt penningmeester Richard Essers uit.

De komende weken zal de Stichting, die verder bestaat uit Jos Hendriks, Dieudonné Akkermans en Bas Blezer, aan de slag gaan met de communicatie omtrent de werkzaamheden, het nastreven van de ANBI-status en het identificeren van het eerste project.

Doneren

Donaties zijn vanaf nu meer dan welkom op het volgende rekeningnummer: NL94INGB0006206328 ten name van Stichting René Graat MHM Voor meer informatie zie: www.stichtingrenegraatmhm.nl

"*Matondi mingi*" [dank u wel] namens alle inwoners van bisdom Basankusu.



Wegonderhoud- en rioolwerkzaamheden Reijmerstokkerdorpstraat

Gemeente Gulpen-Wittern heeft BLM wegenbouw opdracht gegeven om asfalt- en rioolwerkzaamheden uit te voeren aan de Reijmerstokkerdorpstraat. In het onderste gedeelte van de Brede Hoolstraat worden rioolwerkzaamheden uitgevoerd. Op het traject Durpwinkel – A gen Ing zal nieuwe asfalt aangebracht worden.

De werkzaamheden starten eind april en zullen vóór de bouwvakantie opgeleverd worden. Er worden bewonersbrieven bezorgd waarin aangegeven wordt welke werkzaamheden gaan plaatsvinden en wanneer. In deze brief komen ook alle contact gegevens te staan.

Parkeerterrein bij A gen Ing

Ook het parkeerterrein bij A gen Ing zal een stevige opknapbeurt krijgen. Op dit moment worden plannen gemaakt die halverwege dit jaar besproken worden met het kernoverleg, stichting gemeenschapshuis A gen Ing en de Jonkheid. Heeft u opmerkingen of suggesties? Geef ze svp door.

*Namens st. Kernoverleg Reijmerstok,
Felix Lacroix 043-8501371*

flacroix@home.nl

Interview met René Graat, deel 4

In 2015 heeft Femke Kools een artikel geschreven over Pastoor René Graat, met de bedoeling om dit artikel te publiceren in een krant of tijdschrift. Dit artikel is gebaseerd op een 3,5 uur durend interview en is destijds geaccordeerd door René zelf. Met toestemming van Femke Kools, publiceren wij dit artikel. In deze editie, het laatste deel van het interview:

Hoe zie jij de rol van het celibaat in het kindermisbruik in de kerk?

“Ik denk dat het er weinig of niks mee te maken heeft. Bij mijn collega’s van de protestantse kerk, die mogen trouwen, is het probleem hetzelfde. Het komt voor bij mannen die niet goed in hun vel zitten. Overigens vind ik wel dat het celibaat een vrijwillige keuze zou moeten zijn, zoals Jezus dat ook heeft geformuleerd. De Rooms-Katholieke kerk heeft van zijn uitnodiging een verplichting gemaakt, maar daar ben ik het niet mee eens. Ik heb niet voor het celibaat gekozen omdat de paus dat wil, maar omdat ik iets heb met Jezus Christus.”

Heb je spijt dat je geen gezin hebt gesticht?

“Op dit moment heb ik daar geen spijt van, nee. Maar in het verleden heb ik wel eens gedacht; ‘Als ik die vrouw eerder was tegengekomen, was ik nu geen pastoor geweest.’ Ik ben meerder keren verliefd geweest en dan voel je dat er meer is dan een celibatair leven. Op die momenten praatte ik erover met iemand die ik vertrouwde, waardoor het hart lucht kreeg en ik makkelijker tot een overweging kon komen. Telkens dacht ik: ‘Ik ga hier toch mee door.’ Een keer stelde een vrouw voor om stiekem een relatie aan te gaan, zoals wel meer pastoors dat deden. Maar dat vond ik oneerlijk tegenover haar, mijzelf en de mensen in de parochie. Het zou voelen als gesjoemel.”

Heb je ooit getwijfeld aan je geloof?

“Ik heb nooit hevig getwijfeld aan het feit dat God er voor mij is. Wel heb ik me soms afgevraagd hoe ik daar invulling aan moet geven. Ik denk wel eens: ‘God, als jij er bent, kun je dan niet eens meer doen voor die persoon? Kun je niet even laten weten dat je er bent?’ En als dat dan niet lijkt te gebeuren, heb ik wel eens een beetje moeite met God. Iedere ochtend zit ik twintig minuten stil en praat ik met hem. Dan heb ik echt het gevoel dat er iemand luistert, dat er contact is. Terugpraten valt helaas wat tegen; ik zou best wat vaker goede raad krijgen.”

Fanfare St. Franciscus

Het is nog steeds stil op dinsdagavond in ons gemeenschapshuis.....

Deze tijd zorgt ervoor dat sommige heel normale zaken opeens heel anders gaan. Zo luisterden we wel de St. Antonius kermis op in de kerk maar ook dit keer weer met opgenomen muziek. Maar ook onze jaarvergadering was dit jaar anders. Normaal een gezellig samenzijn in ons gemeenschapshuis met onder andere de laatste nieuwtjes en de presentatie van ons jaarprogramma. Nu werd het een schriftelijke vergadering met een leeg jaarprogramma.



Onze dirigent is gestart met het uitwerken van theorielessen over muziek die de leden thuis gestuurd krijgen, gewoon om toch bezig te zijn met muziek. De leerlingen krijgen digitaal les.

Op zaterdag 6 maart verraste het bestuur de spelende leden en leerlingen met een geschenkje in de vorm van voorjaarsbloemen en een gedichtje om de moed erin te houden.

We gaan ervan uit dat we in het volgende parochiecontact weer kunnen aankondigen dat we muziek gaan maken!

Met muzikale groet,
Fanfare St. Franciscus



Kerkdiensten voor de maand april:

Donderdag 1 april, 19.00 uur **Witte donderdag**

Orgelspel door Chris Wouters

Lector: Ankie Wesselius

Vrijdag 2 april, 15.00 uur Noorbeek, 19.00 uur Banholt **Goede vrijdag**

Zaterdag 3 april, 20.30 uur **Paaswake**

Orgelspel door Chris Wouters

Lector: Marjo Lacroix en Marlies Kicheleer

Voor Rene Graat

Zondag 4 april, 09.30 uur **1^e Paasdag, Woord- en Communiedienst**

Muziek door Eric Lemlijn

Lector: WoCo groep

Jaardienst voor Hub Kroonen (stichting)

Jaardienst voor Hub Jaminon (stichting)

Maandag 5 april, 09.30 uur **2^e Paasdag**

Orgelspel door Chris Wouters

Lector: Marit Stekelenburg

Jaardienst voor Frans Canisius

Heilige mis uit dankzegging

Woensdag 7 april, 10.00 uur

Zondag 11 april, 11.00 uur

Orgelspel door Chris Wouters

Lector: Jos Hendriks

Jaardienst voor Mina Hamaekers, zuster M. Guilena

Jaardienst voor Leon Peerboom

Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen

Woensdag 14 april, 10.00 uur

Zaterdag 17 april, 17.30 uur
Orgelspel door Chris Wouters
Lector: Marlies Kicheleer
Voor Anne Slenter
Voor de overledenen van afgelopen jaar

Woensdag 21 april, 10.00 uur
Voor de overledenen van afgelopen jaar

Zaterdag 24 april, 19.00 uur
Muziek door Eric Lemlijn
Lector: Ankie Wesselius
Jaardienst voor Paulus Slenter en Maria Slenter-Essers en voor
Pater Jean Slenter (stichting)
Tevens jaardienst voor Broeder Sjef Slenter (stichting)

Woensdag 28 april, 10.00 uur

Kerkdiensten voor de maand mei:

Zondag 2 mei, 09.30 uur
Orgelspel door Chris Wouters
Lector: Jos Hendriks
Jaardienst voor Alfons Huijnen en Anna Huijnen-Wouters (st.)
Voor Jos Eussen en vader Harry

Woensdag 5 mei, 10.00 uur

Zondag 9 mei, 11.00 uur
Orgelspel door Chris Wouters
Lector: Marjo Lacroix
Voor Annie en Harrie Wouters-Debie (stichting)

Woensdag 12 mei, 10.00 uur

Donderdag 13 mei, 09.30 uur **Hemelvaartsdag**

Muziek door Eric Lemlijn

Lector: Marit Stekelenburg

Zaterdag 15 mei, 17.30 uur

Orgelspel door Chris Wouters

Lector: Marlies Kicheleer

Jaardienst voor Pierre Kroonen en Laura Kroonen-van den Hove
(stichting)

Jaardienst voor Pierre Jaminon (stichting)

Woensdag 19 mei, 10.00 uur

Voor de overledenen van afgelopen jaar

Zaterdag 22 mei, 19.00 uur

Orgelspel door Chris Wouters

Lector: Jos Hendriks

Zondag 23 mei, 09.30 uur **1^e Pinksterdag, Woord- en Communiedienst**

Orgelspel door Chris Wouters

Lector: WoCo groep

Maandag 24 mei, 09.30 uur **2^e Pinksterdag**

Orgelspel door Chris Wouters

Lector: Ankie Wesselius

Woensdag 26 mei, 10.00 uur

Zondag 30 mei, 11.00 uur

Orgelspel door Chris Wouters

Lector: Marjo Lacroix

Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen
Voor de overledenen van afgelopen jaar

Voor Heilige Missen in de parochies Banholt, Noorbeek en Scheulder:

Zie website: clusterterlinden.nl

Onder clusterinformatie, misrooster

Rob Destreel uit het Putveld in Reijmerstok is een van de drie prijswinnaars van de fotowedstrijd op HalloHeuvelland. Zijn ingezonden foto was een ode aan de overleden kunstenares Esther Loffeld uit Reijmerstok. De jury schreef over deze winnende foto: *Een foto die ontmoeting letterlijk in zich meedraagt. Een ontmoeting zoals we die altijd hebben gekend en waar velen ongetwijfeld naar terugverlangen. Ongestoord en onbevangen bij elkaar zitten en genieten van elkaars gezelschap. In deze lastige tijden drukt dit beeld hoop en verlangen uit naar betere tijden.*

Rob kreeg een groot chocoladetablet met hierop de winnende foto afgebeeld. Alle mensen uit het Putveld ontvingen de bijbehorende straatprijs: het unieke HalloHeuvelland kwartetspel.



Nieuw op HalloHeuvelland: Happy Stones Heuvelland. Kijk voor meer informatie op www.halloheuvelland.nl

Groeten van jullie dorpsverbinders.

Felix Lacroix (flacroix@home.nl/043-8501371)

Rina Engelen (r.engelen@ziggo.nl/06-52874814)



Stichting De Durchduujerkes Remmersjtok

Secretariaat: *Miranda Canisius, 06 46974789
Imelda Bastings, 06 22235594*

Email: *jcvededurchduujerkes@gmail.com*

Website: www.durchduujerkes.nl

Luu j va Rimmesjtók en Terlinge,

Aan alles keump un eind. Och aan dizze carnaval. Oondanks dat veer dit joar niet kooste viere zoe es veer dat gewend woare, hub veer toch een paar leuke daag gehad.

Mede namens os ouwersj, 't bestuur van de Durchduujerkes, Nar Luc, President Demi en de lede van dur Road va Illef, wille veer eedereen bedanke dee, op welluke maneer dan ooch, hat mit gewirkt an du carnaval van dit joar. Bedank veur ut bestille van os eige durchduujerkes vlag um doa mit ut durp toch roeed geel groen te kleure en loate zie dat de carnaval in os hart zit. Bedankt veur ut mit doa aan dur Enige Echte Groete Rimmesjtokse Carnavalsquiz en och bedank aan alle kinger die mit gedoan hubbe an dur Durchduujerkes Bingo. En och bedank an eedereen dee ut hoes zoe sjun verseerd houw.

Och wille veer alle bedrieve en personen bedanke die de Durchduujerkes dit joar gesponsord hubbe en special os hoofdsponsors die deer hie onder aantreft.

Same hubbe veer loate zeen dat veer altied carnaval zulle viere, och es ut anders mot: **Fantastisch!**

Alles euver de carnaval i Rimmesjtók ving deer op www.durchduujerkes.nl

Prins Tygo I en Prinses Lisa I

Carnaval 2022, noteer alvast de volgende data:

- **Zitting:** zaterdag 8 januari 2022 om 15.11 uur
- **Receptie en opening:** Vrijdag 25 februari 2022 vanaf 19.33u
- **Lempkesoptocht:** zondag 27 februari 2022
- **Kinderdisco:** dinsdag 29 februari 2022

Dank aan de hoofdsponsors

- ❑ Bleijlevens Motoren & Techniek Margraten
- ❑ Gulpener Bierbrouwerij “de Vrije Brouwer”
- ❑ Scharrelkippenfarm “Vrij en Blij” Reijmerstok
- ❑ Fruitteeltbedrijf Wouters Reijmerstok
- ❑ Recreatieboerderij “De Puthof
- ❑ Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen Heerlen
- ❑ Chefsfood 2.0
- ❑ Polygarde, meer dan beveiligen
- ❑ Terrassencamping Osebos
- ❑ Electronic Partner Faarts Valkenburg
- ❑ Eetcafé A gen ing, Reijmerstok
- ❑ Brut172, Reijmerstok

en alle andere sponsoren die de carnaval in Reijmerstok mede mogelijk maken.

Voor meer informatie, foto's enz. kijk op www.durchduujerkes.nl

Vastenactie

Door de coronacrisis heeft de Vastenactie vorig jaar minder aandacht kunnen krijgen. Daarom wil de Vastenactie 2021 opnieuw aandacht vragen voor hetzelfde doel: steun aan beroepsopleidingen waardoor jongeren de mogelijkheid krijgen tot een zelfstandige toekomst. Door het volgen van goed onderwijs een beter leven!

Maar ook dit jaar is het niet verantwoord om de gebruikelijke inzameling met behulp van vastenzakjes te houden. Daarom bieden wij u graag de mogelijkheid om uw bijdrage over te maken op de bankrekening van ons comité: IBAN nr.NL42 RABO 0133.5131.06

Par. Missie Comité Reijmerstok

Bestellen van Heilige Missen

Misintenties kunnen middels onderstaand formulier schriftelijk worden aangevraagd. Een volledig ingevuld formulier kunt u doormailen naar lemlijn@hetnet.nl, of deponeren in de brievenbus van Eric Lemlijn (Reijmerstokkerdorpsstraat 88). Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken op bankrek.nr. NL83RABO0143700375 t.n.v. R.K. Kerkbestuur Reijmerstok. Mochten wij naar aanleiding van uw formulier nog vragen hebben, dan nemen wij telefonisch contact met u op.

Misintenties worden slechts éénmaal per maand doorgegeven aan weekbladen (Omroeper, Gulp en Geul, Etalage). Geef deze daarom tijdig door!

Aanvraagformulier voor misintenties:

Misintentie voor:

Eventueel met vermelding van (aankruisen wat van toepassing is):

- Zeswekdienst
- Jaardienst
- Huwelijk of jubileum
- Anders:

Datum(s) misintentie:

zaterdag of zondag a € 25,-

woensdag a € 10,-

Uw contactgegevens:

(naam) (tel. nr.)

(datum)

3 FEBRUARI 2021

Die datum zal in Noorbeek in ieders geheugen gegrift zijn. 1 Februari het Patroonsfeest van sint Brigida gevierd, 2 februari Maria Lichtmis. En dan is er niets meer te vieren: De kerk staat in brand! Dankzij een opmerkzame voorbijganger, die rook zag en de zeer snelle aanwezigheid van de brandweer, bleef het gebouw bespaard. Maar het prachtige altaar is volledig verwoest, het orgel zwaar beschadigd en de hele kerk beroet. Er was een teken van hoop: Het beeld van st. Brigida evenals de versiering rond het beeld was onaangetast.

Zaterdag- en zondagmiddag daaropvolgend was de kerk open voor de parochianen. Er zijn zo'n driehonderdvijftig mensen geweest, menigeen verliet de kerk met betraande ogen. Hartverwarmend waren de reacties van zeer velen, die reageerden om hun medeleven te betuigen en hulp toe te zeggen.

We zijn al drukdoende om met medewerking van Verzekering, Bisdom, Monumentenzorg, Gemeente en vele deskundigen een plan op te stellen. De vieringen worden gehouden in het Paviljoen. Onze droom is om 1 februari 2022 het Feest van st. Brigida weer in de kerk te vieren, weliswaar met een ander altaar, maar verder de kerk weer in volle glorie !

Dank voor het medeleven van de kerkgemeenschappen uit ons cluster. Mag ik u vragen om te bidden voor de parochie Noorbeek ?

pastoor Tervoort

Pasen bepaalt de voorjaarskalender

Van Aswoensdag tot en met 2e Pinksterdag is een van de zogeheten 'sterke tijden'. Belangrijkste datum in deze periode is die van Pasen. Dat wordt gevierd op de eerste zondag na de eerst volle maan in het voorjaar. De stand van de maan verschuift en daarom valt Pasen elk jaar op een andere datum. Zes weken vóór Pasen begint de Veertigdagentijd met Aswoensdag (en carnaval) en precies 40 dagen ná Pasen is het Hemelvaart en tien dagen later is het Pinksteren.

Met Pasen begint de telling opnieuw: de zondag na Pasen wordt Tweede zondag van Pasen of Beloken Pasen genoemd.

Parochiebestuur

Pastoor Tervoort	Voorzitter en lid Kerkbestuur TerMar	06-12629130 pnt@xs4all.nl
Jef Denis	Penningmeester	06-12547867 jefbw9@gmail.com
Eric Lemlijn	Secretaris	043-4572141 lemlijn@hetnet.nl
Marjo Lacroix	Tevens lid van het Kerkbestuur TerMar	043-4571953 marjolacroix@ziggo.nl
Tous Bastings	Tevens lid van het Kerkbestuur TerMar	06-80148206 tous.bastings@ziggo.nl

Bankrekeningnummer

NL83RABO0143700375 t.n.v. R.K. Kerkbestuur Reijmerstok

Misintenties

Misintenties kunt u schriftelijk opgeven bij Eric Lemlijn.

Belangrijke gebeurtenissen

U kunt contact opnemen met het parochiebestuur voor o.a.: Doopsel / Ziekenbezoek / Huwelijksmis / Begrafenis / Doorgeven van (langdurig) zieken / Toedienen van sacramenten

Kerkgebouw en Kerkhof

- Kosters zijn: Cato Slenter (043-4572128), Leon Gerrekens (06-27201884) en Paul Mannens (06-52346010). Zij zijn tevens aanspreekpunt voor vragen omtrent het kerkgebouw, luiden kerkklokken etc..
- Tous Bastings is aanspreekpunt m.b.t. kerkhof en begrafenissen.

Versiering kerk

Marit van Stekelenburg en Ankie Wesselius (06-52683181)

Berichten voor Parochiecontact

Wilt u een bericht plaatsen in ons eerstvolgende Parochiecontact (juni-juli), gelieve dat dan vóór 15 mei door te mailen naar: lemlijn@hetnet.nl