

Parochiecontact

RK Parochie St. Franciscus van Assisië te Reijmerstok



Editie 92: april-mei 2024

VASTENACTIE

Dit jaar vraagt de Vastenactie onze speciale aandacht voor arme boer(inn)en in Zimbabwe. Vastenactie helpt hen met waterputten, aanleg van gemeenschappelijke tuinen, training in landbouwtechnieken en ook met naaicursussen.

Misschien denkt u: dit wordt toch al meer dan 50 jaar gedaan; is dat nu nog steeds nodig? Het antwoord is: ja. Want door klimaatverandering veranderen de natuurlijke omstandigheden in zuidelijk Afrika in rap tempo. Langdurige droogte wordt afgewisseld met zware overstromingen.

Mensen die het toch al niet makkelijk hadden, moeten nieuwe manieren zoeken om te overleven. Vastenactie helpt hen en wij kunnen daaraan een steentje bijdragen. Doet u mee?

U kunt uw bijdrage afgeven in de offerblok in de kerk. Ook is het mogelijk uw gift over te maken op de bankrekening van het missiecomité: **IBAN NL42 RABO 0133.5131.06**

Alvast bedankt voor uw steun.
Par. Missiecomité Reijmerstok

VORMINGSAVOND

De laatste vormingsavond van dit seizoen zal in het teken staan van:
“De lezingen in het kerkelijk jaar”.

U bent welkom op dinsdag 9 april in het Patronaat van Banholt.
De avond zal duren van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Het is een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten

U kunt zich opgeven via jmghendriks@home.nl of 06-52767776.

EEN PAASGROET

Wij vieren Pasen. Met Maria Magdalena en de andere vrouwen, met de mannen van het eerste uur staan wij bij het graf van Jezus. De steen is weggerold. Witte gewaden liggen opgevouwen. Het graf is leeg! Het lege graf: geen bewijs van Jezus' opstanding, maar een uitnodiging om te geloven dat Hij nooit meer kan sterven: de gekruisigde, Hij leeft!

Geloven in de verrijzenis is niet zonder logica. Jezus kondigde zijn verrijzenis aan. Hij getuigde altijd al dat wij mensen geschapen zijn om te leven. Hij haalde een melaatse uit zijn isolement. Hij vergaf zeven maal zeven keer. Hij streek licht in het oog van een blinde.

Met die herinneringen staan wij met de apostelen en met Maria Magdalena bij het graf. Ons verstand is nu ontoereikend. Het hart ziet wat het verstand niet bevat: Jezus leeft; Hij is de Christus! Liefde is sterker dan de dood. God is liefde. Niemand wordt geboren om op een begraafplaats of in het crematorium te eindigen. Sterven is thuiskomen bij de Vader, in Zijn huis, waar plaats is voor velen.

Pasen is evenwel niet alleen voor later maar ook voor hier en nu. Pasen zendt ons de wijde wereld in. Zoals Jezus de aarde bewoonbaar maken. Kiezen voor de mens. Leven brengen in een stervende wereld. Het leven koesteren, al is het nog zo verwond.

Pasen: het hoogfeest van de waardigheid van de mens. Pasen: het hoogfeest van Gods trouw aan zijn schepping.
Daarom van harte: ZALIG PAASFEEST!

Kapelaan Dassen

DE GOEDE WEEK 2024



De week voor Pasen is een intense periode voor christenen. Haar rijke symboliek en doorleefde liturgie brengen gelovigen binnen in de passie, dood en verrijzenis van Christus. Wie ben ik in dit verhaal? Wie is Jezus voor mij? Wij helpen u op weg!

Palmzondag 24 maart, 9.30 u. Reijmerstok

Hier begint de Goede Week. Jezus komt Jeruzalem niet onopgemerkt binnen. Hoewel hij op een ezeltje zit, behandelt het volk hem als een koning. En dat is Hij: koning van Israël. Ze verstaan alleen nog niet wat voor een koning Hij wil zijn. Ze leggen hun jassen neer om erover te lopen. Ze zwaaien met takken en zingen: *Hosanna!*

betekenis • De vreugde van Jezus' intrede moet al meteen plaats maken voor de dreiging van zijn uitlevering en terechtstelling. Het volk dat bij het begin nog om hem juicht, veracht hem nu en spuwt hem uit. De luidste roeper wint het pleit.

Woensdag 27 maart, 10.00 u., Reijmerstok

Vandaag gaat de lezing (Mt. 26, 14-25) over het verraad van Judas. Centraal staat de uitspraak van Jezus: *De Mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat. Voor de leerlingen is dat op dat moment nog wartaal. De één zal hem verraden, de ander vluchten en nog een ander in opstand komen en vechten.*

Maar Jezus' sereniteit, die voortkomt uit een onverdeeld vasthouden aan de Liefdesband van zijn God en Vader, deelt niemand. Zijn eenzaamheid is groot.

Witte Donderdag 28 maart, 19.00 u., Banholt en Margraten

Op Witte Donderdag begint de paasdriedaagse. Jezus en de leerlingen treffen de laatste voorbereidingen om Pesach te vieren, het joodse feest dat de doortocht van Israël door de woestijn - uit Egypte naar het Land van Belofte - gedenkt. Een gelijkaardige doortocht staat Jezus nu te wachten, door de dood heen naar de overwinning van de Liefde. Hij leeft er heel bewust naartoe en bereidt ook zijn leerlingen voor op het afscheid. Hij bukt zich om hun vuile voeten te wassen en geeft nog een laatste les mee: *Heb elkaar lief, dien elkaar.* (Joh. 13, 1-15)

eucharistie • De altaardienst heeft hier in het bijzonder betekenis, omdat het Laatste Avondmaal gezien wordt als de instelling van het sacrament van de eucharistie. De viering eindigt in rouwstemming. Gelovigen krijgen de gelegenheid in stilte verder te bidden bij het altaar, waar de hostie - het Lichaam van Christus - bewaard wordt. Ze doen wat de leerlingen destijds niet lukte: wakker blijven en Jezus met hun gebed bijstaan in de Hof van Olijven, waar soldaten hem komen oppakken.

Goede Vrijdag, 15.00 u., Reijmerstok

Jezus wordt voor Pontius Pilatus gebracht en ter dood veroordeeld. Hij draagt het kruis de Calvarieberg op en wordt eraan genageld. Vandaag is er geen eucharistie. Het is de soberste dag op de kerkelijke kalender. Kort na de middag wordt op vele plaatsen een wake of kruisweg gehouden. Goede Vrijdag is nog altijd een dag van vasten en onthouding voor katholieken. _

Stille Zaterdag, 20.30 u., Reijmerstok

Stille Zaterdag is een dag van wachten. Het is oorverdovend stil bij Jezus, want die bevindt zich op dit moment in zijn graf, met een zware steen ervoor.

Hij is bij de doden, afgedaald ter helle zoals we zeggen in de geloofsbelijdenis. Van daaruit zal hij opstaan en mensen met zich meetrokken naar de hemel.

eucharistie • Pas 's avonds laat wordt die stilte doorbroken en kan de paaswake beginnen. Die begint met het ontsteken van vuur in het donker buiten de kerk. De paaskaars wordt ontstoken en het Licht - Christus - wordt doorgegeven van kaars tot kaars. Talrijke lichtjes vullen nu de kerk. Er zijn meerdere lezingen, die samen een rode draad in de Schrift tonen van de schepping over de doortocht door de woestijn tot de ontdekking van het lege graf. Eindelijk weerklinken weer het Alleluia en Gloria, uitdrukkingen van vreugde en grootheid, die tijdens de hele veertigdagentijd gesmoord waren.

Paaszondag, zie misrooster op: www.clusterterlinden.nl

2^e paasdag 1 april, 9.30 u. Reijmerstok

De zondag van Pasen kan de blijdschap niet op. In de kerk worden gelovigen begroet met een vreugdevol: *Christus is verrezen!*

Met Paaszondag begint de 50-daagse paastijd, die duurt tot Pinksteren. Deze hele periode staat voor de tijd waarin Jezus in visioenen tastbaar aan de leerlingen verscheen en zij maar langzaam beseften op welke manier Hij voor hen bleef leven. De periode eindigt met Hemelvaart - het definitief uit het zicht verdwijnen van Jezus' aardse gedaante - en Pinksteren, de gave van de Heilige Geest, die het vuur ontsteekt in de leerlingen zelf.



ZALIG PASEN! CHRISTUS IS VERREZEN!

Kerkdiensten rond Pasen

Zondag 24 maart, 09.30 uur Palmzondag

Vanaf **9.00 uur** uitdelen palmtakjes voor de Durpswinkel.

Om **9.15 uur** Palmwijding en de zegening van de presentjes

Tijdens de H. Mis zullen Rosa Heidendal en Mace Pinkers, die op 9 mei a.s. hun Eerste Heilige Communie gaan ontvangen, zich voorstellen.

Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor

Lector: Angelique Gigase

Acolieten: Marcia Frijns, Ulrike Notermans en Jos Hendriks

○ Jaardienst voor Jef Essers, tevens voor

Leo Essers en Catharina Essers-Landerloo, Pierre, Guus en Mieta.

Aansluitend brengen de kinderen de presentjes onder begeleiding van de Duvelkes rond naar de ouderen in het dorp.

Woensdag 27 maart, 10.00 uur

Vrijdag 29 maart, 15.00 uur Goede vrijdag kruiswegviering

Aan de hand van “onze” kruisweg, uitgebeeld in 14 staties overwegen wij het lijden van Jezus. De kruisweg in Reijmerstok is in 1958 geschilderd door Charles Eyck, die toentertijd in Limburg beschouwd werd als een van de grootste kunstenaars van het land

Opgeluisterd door Chris Wouters

Lectoren: Marjo Lacroix, Marlies Kicheleer en Jos Hendriks

Acoliet: Paul Mannens

Zaterdag 30 maart 20.30 uur Paaswake

Opgeluisterd JOKO Reijmerstok

Lectoren: Marjo Lacroix en Marlies Kicheleer

Acolieten: Marcia Frijns, Ulrike Notermans, Paul Mannens Casper

Kikken en Jos Hendriks

Zeswekendienst voor Jef Brouwers

Jaardienst voor Charles en Fien Eijgelshoven-Lacroix (st.)

Jaardienst voor Pastoor René Graat (st.)

Maandag 1 april 9.30 uur 2^e Paasdag

Opgeluisterd Kerkelijk Zangkoor

Lector: Marjo Lacroix Acoliet: Paul Mannens

Voor ouders Jeanne Maas-Pricken en Huub Maas

en overleden familieleden

Lezing over St. Franciscus

zaterdag 20 april 20 uur in de parochiekerk

In het kader van 100 jaar parochiekerk, trakteren wij u op een lezing over St. Franciscus op **zaterdag 20 april om 20:00** uur in onze kerk. Aan de hand van de Fioretti, verhalen die over Franciscus en zijn gezellen zijn opgetekend, komen we meer te weten over onze patroonheilige. Deze vaak wonderlijke verhalen kunnen ons in de tegenwoordige tijd wellicht helpen om anders te kijken en vooral anders te handelen als het gaat om duurzaamheid, natuurbesef en gemeenschap omwille van de heilheid van de schepping.



De Fioretti (Italiaans voor bloempjes) zijn meer dan 100 jaar na Franciscus' dood geschreven, door een anonieme franciscaan, bedoeld als inspiratiebron voor de orde. Ze zijn door de eeuwen heen altijd erg populair geweest.

De lezing wordt verzorgd door René Haustermans, pastoraal medewerker van Klooster Wittem.

Zien wij u 20 april? U bent ook van harte welkom in de H. Mis vooraf. Na de lezing praten we gezellig na met een drankje.

Kerkdiensten in de maand april

Woensdag 3 april, 10.00 uur

Zondag 7 april, 09.30 uur

Opgeluisterd door Chris Wouters

Lector: Marjo Lacroix Acoliet: Ulrike Notermans

Jaardienst voor Hub Kroonen (st)

Jaardienst voor Hub Jaminon (st)

Woensdag 10 april, 10.00 uur

Zondag 14 april, 09.30 uur

Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor

Lector: Jos Hendriks Acoliet: Merlijn Vleugels

Voor Fieny Lacroix-Boshouwers

Uit dankbaarheid

Woensdag 17 april, 10.00 uur

Voor de overledenen van afgelopen jaar

Zaterdag 20 april, 19.00 uur

Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor

Lector: Paul Mannens Acoliet: Jos Hendriks

Jaardienst voor Paulus en Maria Slenter-Essers en

pater Jean Slenter (st) en Rob en Maria Degandt-Slenter

Jaardienst voor broeder Sjef Slenter (st)

Na afloop een lezing over St. Franciscus door René Haustermans die we gezellig afsluiten met een drankje.

Woensdag 24 april, 10.00 uur

Zondag 28 april, 11.00 uur

Opgeluisterd door Chris Wouters

Lector: Marlies Kicheleer Acoliet: Marcia Frijns

Jaardienst van Leon Peerboom

Voor Pierre Peerboom

Voor Jef Huijnen

Voor de overledenen van afgelopen jaar

DE RODE DRAAD

We kijken met spanning en plezier uit naar het prachtige evenement “De Poorten van Reijmerstok” eerstdaags. De kunst- en poortencommissie, poorthouders, ambassadeurs en sponsors laten zien waar het kleine dorp in de gemeente Gulpen-Wittem groot in kan zijn.



Dit jaar is als inspirerend thema voor de 12^e editie gekozen: “De rode draad.” Dit thema wil verwoorden wat “De Poorten van Reijmerstok” wil zijn; een feest van verbinding tussen kunstenaars en het publiek, tussen bezoekers en bewoners van Reijmerstok. Kunst, natuur en cultuur komen tot leven op 2^e pinksterdag.

Staat u mij toe even bij het thema “De rode draad” stil te staan? Misschien vanuit een onverwachte invalshoek. Want de rode draad heeft alles met Pinksteren (het feest van de H. Geest) te maken. Tijdens de catechese-les op school van een stagiair heb ik wel eens een rode draad zien gebruiken. Een kluwen rode draad, een bol rood garen werd gebruikt. De draad symboliseerde de H. Geest.

Nu ging men niet zo eerbiedig om met deze H. Geest. Want de bol rode draad werd door de klas gegooid. Uiteindelijk was de bol afgerold en ieder kind hield een stukje draad vast. We waren verbonden. De les aan de kinderen is ook voor ons actueel; de H. Geest die we met Pinksteren vieren wil een eenheid scheppen. Want de gaven die de H. Geest ons schenkt worden pas echt vruchtbaar als we ze verwenden ten bate van de gemeenschap.

In de kerk is “De rode draad” al sinds de Oudheid een teken van de Eucharistie. Dit is namelijk ontleend aan het bijbelboek Jozua. Leest u het maar eens na; het Oude Testament in het boek Jozua, tweede hoofdstuk, vers 1 tot en met 21.

Twee spionnen moesten de stad Jericho gaan verkennen. Ze vonden uiteindelijk onderdak in het huis van Rachab: een publieke vrouw. Zij hielp de twee spionnen ontsnappen toen mannen van de koning van Jericho het huis binnenvielen. Uit dankbaarheid beloofden de twee spionnen dat Rachab en haar familie gespaard zouden blijven, terwijl de rest van Jericho vernietigd zou worden. Als teken dat haar huis gespaard zou blijven, moest ze een rode draad uit het raam hangen.

Deze rode draad zou ervoor zorgen dat de soldaten aan het huis van Rachab voorbij zouden gaan. Deze “rode draad” was teken van redding voor Rachab en haar familie. In de jonge Kerk, werd Rachab door Origines gezien als een voorafbeelding van de Kerk. Immers aan haar woning/huis was heil/redding beloofd. “De rode draad” werd gezien als de Eucharistie. Want de Eucharistie is het teken van heil en redding voor de Kerk.

Zo is het maar net. We mogen trots zijn op ons meer dan 100 jaar oude kerkgebouw, waar we regelmatig samen komen om de Eucharistie te vieren. Het is heel kostbaar om een plek te hebben waar we lief en leed kunnen delen, juist in een kleine gemeenschap.

En hoe verschillend we ook zijn, “De rode draad” kan ons laten proeven wat eenheid is. In het kerkgebouw, maar ook buiten de Kerk; in onze Reijmerstokse gemeenschap. Daarom mogen we ook trots zijn op de gemeenschapsgeest in Reijmerstok. Zo veel mensen, jong en oud, die individueel en in groepsverband hun beste beentje voorzetten, bij de “Poorten van Reijmerstok” maar ook op zoveel andere momenten. Chapeau en dank jullie wel; wat jullie doen is grote klasse!

“De rode draad” wil een teken van eenheid en verbondenheid zijn, zodat het ons allemaal goed mag gaan in Reijmerstok! Proficiat aan de organisatie voor het prachtige programma en jullie grote inzet! Graag tot ziens bij “De Poorten” of al eerder in onze kerk!

kapelaan Dassen

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Op Hemelvaartsdag 9 mei is het zo ver. Dan zullen Rosa Heidendal en Mace Pinckers voor het eerst de H. Communie ontvangen. Het belooft een feestelijke dag te worden, niet alleen voor onze communicantjes en hun families, maar voor de hele parochie.

Sinds januari worden Mace en Rosa voorbereid op deze grote dag, met hulp van Marjo Lacroix, Marlies Kicheleer, Cindy Lacroix en de kapelaan. De ouders zijn ook druk in de weer voor de voorbereidingen in de kerk. Het thema dit jaar zal “vriendschap” zijn. Ons kerkelijk zangkoor en onze fanfare zullen de plechtigheid feestelijk opluisteren.

Onze communicanten zullen op een bijzondere wijze met Jezus verbonden door het leven gaan. We hopen dat ze daarvan iets zullen aanvoelen en beleven. Ze mogen meedoen met ons in de Eucharistie. Kinderen leren door meedoen. Zo leren ze spelen, zo leren ze sporten en muziek. Zo leren ze ook geloven en Eucharistie vieren. Gelukkig zijn er mensen die het hun voor-doen. Dat is onze verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap. Doet u ook mee?

We verzamelen Hemelvaartsdag ons bij de oude school aan de Brede Hoolstraat en trekken dan in een feestelijke stoet met onze fanfare St. Franciscus naar de kerk waar de H. Mis om 9.00 uur begint. Iedereen is welkom om samen dit grote feest te vieren. Laten we voor onze kinderen en voor elkaar bidden.



Kerkdiensten in de maand mei

Woensdag 1 mei, 10.00 uur

Zaterdag 4 mei, 08.30 uur Kapel Terlinden

Zondag 5 mei, 11.00 uur Woord- en communiedienst

Opgeluisterd door Chris Wouters

Jaardienst voor Pierre Kroonen en Laura Kroonen-van den Hove (st.) en tevens voor schoonzoon Jef Gubbels.

Jaardienst voor Alfons Huijnen en Anna Huijnen-Wouters (st.)

Donderdag 9 mei, 09.00 uur Hemelvaartsdag 1e Heilige Communie

Communicantjes Rosa Heidendal en Mace Pinckers

Vanaf de oude school aan de Brede Hoolstraat trekken wij in feestelijke stoet naar de kerk.

Opgeluisterd door Fanfare St. Franciscus en Kerkelijk Zangkoor

Acolieten: Ulrike Notermans en Jos Hendriks

Voor Fieny Lacroix-Boshouwers

Zaterdag 11 mei, 08.30 uur Kapel Terlinden

Zondag 12 mei, 11.00 uur

Opgeluisterd door Profaankoor Reijmerklank

Lector: Marlies Kicheleer Acoliet: Merlijn Vleugels

Jaardienst voor Pierre Jaminon (st)

Voor pater Sjeuf Braken

Woensdag 15 mei, 10.00 uur

Voor de overledenen van afgelopen jaar

Zaterdag 18 mei, 08.30 uur Kapel Terlinden

Zaterdag 18 mei, 19.00 uur Pinksterweekend

Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor

Lector: Angelique Gigase

Acolieten: Ulrike Notermans, Paul Mannens en Jos Hendriks

Jaardienst voor Hub Meijs

Jaardienst voor Pierre Jaminon (st)

Woensdag 22 mei, 10.00 uur

H. Vormsel in de St. Margaritakerk van Margraten.

Vrijdag 24 mei om 19.00 u.

Vormelingen van onze parochie: Bas Lacroix en Ike Ruijters

Zaterdag 25 mei, 08.30 uur Kapel Terlinden

Zondag 26 mei, 09.30 uur

Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor

Lector: Paul Mannens Acoliet: Merlijn Vleugels

Voor de overledenen van afgelopen jaar

Woensdag 29 mei, 10.00 uur

H. Vormsel in de St. Petruskerk van Gulpen

Vrijdag 31 mei om 19.00 u.

Vormeling van onze parochie: Stan Kroonen



RK Parochie St. Franciscus van Assisië

onze vrijwilligers

Marjo Lacroix, Marlies Kicheleer en Cindy Lacroix

**zorgen dat de communicantjes worden voorbereid
op hun Eerste H. Communie**

Dank allemaal voor jullie inzet

HEILIG VORMSEL

Onze vormelingen dit jaar zijn Stan Kroonen, Bas Lacroix en Ike Ruijters. Samen met hun klasgenoten ontvangen ze het heilig vormsel. Namens de bisschop zal de rector van Rolduc, Lambert Hendriks het heilig Vormsel toedienen.



De Geest die op Pinksteren over de apostelen kwam, wordt geschonken door handoplegging en zalving met chrisma op het voorhoofd, terwijl de vormheer zegt: “Ontvang het zegel van de H. Geest, de gave Gods.” Beide bijbelse gebaren van zalving (christen = gezalfd) en handoplegging verwijzen naar het schenken van Gods Geest.

In de Bijbel is het woord “geest” taalkundig verwant met “adem, blazen, wind”. De Geest van God is een scheppende kracht, die rust op vooraanstaande figuren uit het Oude Testament. In het Pinksterverhaal lezen we hoe die Geest aan de apostelen en Maria wordt geschonken. Die geestesgave stuwt hen naar buiten. Door deze ervaring ontstaat de Kerk als begeesterde gemeenschap.

Bas en Ike ontvangen het H. Vormsel met hun klasgenoten op vrijdag 24 mei om 19.00 u. in de St. Margaritakerk van Margraten. Stan ontvangt het H. Vormsel met zijn klasgenoten op vrijdag 31 mei om 19.00 u. in de St. Petruskerk van Gulpen.

Iedereen is welkom om onze vormelingen een hart onder de riem te steken en te feliciteren. Proficiat aan de vormelingen en hun gezinsleden!



Joko Reijmerstok is op zoek naar jou!

**Zin in zingen of muziek maken op
vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur in**

A Gen Ing Reijmerstok?

**Kom vrijblijvend een keertje kijken of
neem contact op met**

voorzitter@jokoreijmerstok.nl

Voor meer info kijk op onze site

Jokoreijmerstok.nl

SACRAMENTSPROCESSIES

Vanaf einde mei tot begin juli vieren we in elke parochie van ons samenwerkingsverband kermis/brookn.

We begeleiden de heilige Communie oftewel het Allerheiligste feestelijk en met eerbied door onze parochies.

Weet u welkom om samen onze verbondenheid te vieren!

Banholt	19 mei	Margraten	9 juni
Bemelen	26 mei	Noorbeek	9 juni
Mheer	26 mei	St. Geertruid	16 juni
Cadier en Keer	2 juni	Reijmerstok	14 juli
Scheulder	2 juni		



Wij blijven het parochie-contact huis aan huis verspreiden.

Wilt u het parochiecontact in de toekomst ook digitaal ontvangen? Stuur dan een miltje naar:

franciscusparochiereijmerstok@gmail.com

Gemeenschapshuis A gen Ing van ons hele dorp.



Het is alweer veertienjaar geleden dat het nieuwe gemeenschapshuis A gen Ing geopend werd.

Dit na een zes jaar lang "gevecht" voor een eigen accommodatie.

We hebben een leuk actief bestuur maar hebben op een aantal punten ondersteuning nodig.

We willen allemaal deze mooie ontmoetingsplek blijven behouden.

Wat hebben we nodig:

Vrijwilligers;

- voor wat klussen en ondersteuning van het dagelijks bestuur;
- handige mensen voor de jaarlijkse klussen-dag. Dit voor klussen binnen-en of buiten;
- mensen die mee willen helpen bij het gereed-zetten en opruimen van tafels en stoelen etc. bij o.a. koffietafels;
- personen die het leuk vinden om de koffietafels mee te verzorgen.
Wij hebben momenteel een gezellige groep, maar die zijn niet op alle dagen beschikbaar.
We willen dat team dus graag uitbreiden.

Zin om mee te helpen ons gemeenschapshuis in stand te houden of wil je meer info;

Dan kun je terecht bij;

Bert Wouters – voorzitter 0616577166

of

Jacqueline Gerrekens- secretaris 0613384880

Je kunt ook evt. mailen;

info@gemeenschapshuisagening.nl

Uitnodiging:

Een bijzondere plek ter nagedachtenis aan Esther Loffeld: we zijn trots aan te kunnen kondigen dat het permanente kunstwerk **Tempus Tilia**, onderdeel van “Community art project Reijmerstok 2022”, gereed is voor de grand opening.



Bladeren en boomstam vervaardigd uit tijdloos oude kalksteen, bieden Reijmerstok een plek voor verbinding en rust met zicht op onze kerktoren.

Waar? U bent **zaterdag 6 april 2024, 15.00u** welkom nabij Reijmerstokkerdorpsstraat 111.

Na afloop, omstreeks 15.45u zullen we samen een hapje en drankje nuttigen bij Eetcafe A gen ING.

Welkom namens de poorten van Reijmerstok & kernoverleg Reijmerstok,

Jonathan Wanders, Carlo Ackermans en Felix Lacroix

Stichting Kernoverleg Reijmerstok

Verantwoording 2023

Opgesteld door Suzanna Jeukens & Felix Lacroix
15 maart 2024



Inhoud

1. Samenvatting
2. Jaaroverzicht 2023
3. Financiële paragraaf
4. Contact

1-Samenvatting

Samen met alle inwoners van Reijmerstok en Terlinden bevordert Stichting Kernoverleg Reijmerstok in algemene zin "de leefbaarheid in Reijmerstok en omgeving" alsmede "het welzijn van de dorpsgemeenschap". Het doel is verbindende activiteiten te ondersteunen om een betrokken dorp met actieve inwoners en organisaties te helpen zodat men elkaar makkelijker kan vinden, elkaar stimuleert en we ieders kwaliteiten benutten.

Het jaar 2022 stond in het teken van "Kunst- en Participatie project Community Art Reijmerstok".

Het jaar 2023 stond in het teken van "100 jaar nieuwe kerk".

Het parochiebestuur Reijmerstok organiseerde vanaf april 2022 t/m november 2023 diverse festiviteiten in en rondom de St. Franciscuskerk. Waaronder:

- Speurtocht en escaperoom voor jeugd en jongeren op pinkstermaandag en escaperoom voor volwassenen op 10 oktober 2023
- Groot dorpsfeest op zondag 9 juli na afloop van de kermis processie in de feesttent, in samenwerking met jonkheid Reijmerstok, zangkoor Joko, diverse verenigingen en vele (oud) dorpsgenoten.
- Open mis in gemeenschapshuis A gen Ing op 25 oktober 2024

Veel dank aan het parochiebestuur en alle vrijwilligers die deze zeer goed georganiseerde dorpsverbindende activiteiten hebben geregeld. Een bedrag van € 1.000,- is ter ondersteuning vrijgemaakt.

**ESCAPE
THIS
ROOM**



2- Jaaroverzicht

- Brief aan B&W Gulpen-Witterm inzake aankoop suggestie vrijstaande kippenfarm (5 juli 2023):
 1. toekomstige overlast wordt definitief vermeden door beëindiging van intensieve pluimvee activiteiten;
 2. woningbouw voor Reijmerstok garanderen en daarmee de lange termijn leefbaarheid van de kern enorm vergroten.
- Renovatie N598 & fietspad
Afstemming met provincie Limburg over provinciale weg te Reijmerstok inzake fluisterstil asfalt, wegomleidingen, onderhoud-beheer fietspad (modder overlast veiligheid).
- Diverse overleggen met gemeente en gezamenlijke kernen over samenwerking en leren van elkaar m.b.t. lokale problematiek zoals verkeersoverlast, vergunningen, burgerparticipatie, etc
- Ondersteuning kunstenaar Jonathan Wanders met afronding permanent kunstwerk “Tempus Tilia” (onderdeel van “Kunst- en Participatie project Community Art Reijmerstok”)
- Kernoverleg publiceerde regelmatig op het digitale dorpsplein van Gulpen-Witterm: HalloHeuvellend. Check onze website aldaar: [Stichting Kernoverleg Reijmerstok op HalloHeuvelland](#)

3-Financiële paragraaf

Elk jaar stelt gemeente Gulpen-Witterm € 1.500,- ter beschikking om dorpsverbindende activiteiten en gemeenschapszin in brede vorm, te stimuleren.

Zakelijke rekening Stichting Kernoverleg Reijmerstok,
NL13INGB0006400137

Saldo 1 jan 2023: € 2.577,99

Saldo 1 jan 2024: € 2.430,20

Detail gegevens inzake uitgaven zijn in te zien op afspraak, zie contact.

4-Contact

Contact secretaris Felix Lacroix via mail: flacroix@home.nl

Of tel . 043-8501371



Beste inwoners van Reijmerstok & Terlinden,

KERMISWEEKEND 2024 komt er weer aan! Schrijf dus snel in jullie agenda:

>>> **13, 14 en 15 juli 2024** <<<

In het bijzonder voor onze dorpsbewoners hebben wij weer een mooi traditioneel programma voor jong en oud in petto.

Zorg dus dat je er bij bent en nodig vooral familie en vrienden uit. In het kort alvast een tipje van de sluier:

13 juli	Avond programma	Feestavond in de tent	Om <u>20:00 uur</u>	Entree
14 juli	Ochtend- en middag programma	Heilige mis en Traditionele Processie	Om <u>9:30 uur</u>	St. Franciscuskerk te Reijmerstok
		Kermiszondag (feestmiddag) in de tent	Om <u>12:00 uur</u> "aansluitend aan de processie"	GRATIS entree!
	Avond programma	Feestavond in de tent	Om <u>20:00 uur</u>	Entree

15 juli	Ochtend- en middag programma	Jonkeidsmis	Om <u>12:00 uur</u>	St. Franciscuskerk te Reijmerstok
		ReijmerSTOPjes	Om <u>13:00 uur</u>	Start bij Kruising Dorpsstraat, Smitsbergweg en Pleistraat
	Avond programma	Feestavond in de tent	Om <u>20:00 uur</u>	GRATIS entree!

Uiteraard is er altijd hulp welkom bij de op- en afbouw van ons kermisterrein. Mocht u zich hier al voor willen aanmelden dan kan dat uiteraard via info.jonkheid.reijmerstok@gmail.com. Er volgt eind mei meer informatie over o.a. ons kermisprogramma, maar ook de opbouwweek.

Wij hopen Reijmerstok en Terlinden in het 2^e weekend van juli weer samen te brengen en er een fantastisch feest van te maken.



Met vriendelijke groet,
Jonkheid Reijmerstok



- Maandag 9 april. Filmavond in bioscoop Vue te Kerkrade.
- Zaterdag 1 juni. Dagje uit. Rondleiding in klooster Hoogcruts te Noorbeek met lunch.
- Maandag 1 juli. Wandelen en aansluitend BBQ.

Ook niet-leden kunnen een keer vrijblijvend deelnemen aan een activiteit

Meer informatie via mail:
rialacroix@home.nl



Hoe gaat het seizoen eindigen voor de senioren van BMR?

Na vier nederlagen van de laatste vijf wedstrijden lijkt BMR 1 toch langzaam uit de race om het kampioenschap te vallen. Het team, onder leiding van Ives Dreesen, bevindt zich momenteel op de derde plaats, met een achterstand van 8 punten op de koploper, Sc. Jekerdal 1. Ondanks deze tegenslagen kan BMR nog steeds strijden voor promotie naar de derde klasse, aangezien ze eerder in het seizoen al de periodetitel hebben binnengehaald.

BMR 2 staat eveneens stevig op de derde plek in hun competitie. De strijd om de titel blijft hevig, met DBSV, Daalhof en RKVVM als geduchte concurrenten. Voor BMR 2 liggen de kansen nog wijd open, en wie weet welke verrassingen het team nog in petto heeft!

Voor BMR 3 lijkt het seizoen een eeuwigheid te duren. Het team staat stijf onderaan met twee punten. De laatste keer dat BMR 3 punten verzamelden, lijkt een eeuwigheid geleden te zijn, namelijk op 8 oktober 2023. Volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Datum	Aanvang	Thuis	Uit
zondag 7 april 2024	14:30	BMR 1	Schimmert 1
zondag 14 april 2024	14:30	SV Zwart - Wit '19 1	BMR 1
zondag 21 april 2024	14:30	RKVVM 1	BMR 1
zondag 28 april 2024	14:30	BMR 1	SV Geuldal 1
zondag 12 mei 2024	14:30	FC Bemelen 1	BMR 1
maandag 20 mei 2024	14:30	BMR 1	Daalhof 1
zondag 26 mei 2024	14:30	Keer 1	BMR 1

Pupil van de week

Vind jij het als jeugdspeler leuk om een keer mee te draaien tijdens een wedstrijd van BMR 1? Dan kun je je aanmelden als 'Pupil van de week' bij Lianne Waterval (tel. 06-30530694 of mailadres liannewaterval@hotmail.com). Meer informatie is te vinden op <https://www.bmr.nl/1/244/pupil-van-de-week-meld-je-aan/>.

Activiteiten bij BMR

De komende maanden staan naast het voetbal ook nog de volgende activiteiten bij BMR op het programma:

- Vrijdag 5 april 2024 vanaf 21:00: Quizavond
- Vrijdag 31 mei 2024 vanaf 19:00: Seizoensafsluitng
- Zondag 23 juni 2024: Grenslandtocht

Vrijwilligers

BMR en SP Slenaken '63 zijn nog op zoek naar jeugdtrainers voor komend seizoen. Wil je daarin iets betekenen voor BMR en SP Slenaken'63 of heb je andere vragen? Dan horen wij dit uiteraard graag. Je kunt ons bereiken op secretariaat@bmr.nl of neem contact op met Marcel Hendriks (voorzitter BMR, tel. 06-20422569) of René Sangers (voorzitter SP Slenaken '63, tel. 06-51148863).

Heb je interesse om ook te komen voetballen of wil je het laatste nieuws over de teams van BMR volgen? Kom gezellig eens langs bij de accommodatie van BMR tijdens trainingen/wedstrijden, kijk eens op www.bmr.nl en/of volg ons op Instagram onder het account [rksv_bmr](https://www.instagram.com/rksv_bmr).

EVENTS 2024

UPCOMING

MRT **KOEJONGEN**
08 21:00 UUR
KANTINE BMR

APR **QUIZ AVOND**
05 21:00 UUR
KANTINE BMR

MEI **SEIZOENSAFSLUITING**
31 19:00 UUR
KANTINE BMR

JUN **GRENSLANDTOCHT**
23 KANTINE BMR

VOOR MEER INFO KIJK OP
WWW.BMR.NL

KANTINE BMR



Hallo lezers van het Zwerfboekenstation,

Op 1 mei is het zover! Dan ligt de Reijmerstokse leesbingo in het zwerfboekenkastje klaar!

Heb jij op alle plekken, die op de leesbingo staan, 10 minuten gelezen?

Dan heb je niet alleen genoten van het boek, maar ook van het zonnetje.

O ja, want dat is de tip!
Zoek een fijne dag uit!

Niet genoeg exemplaren in het kastje of wil je hem nog eens doen in een andere volgorde?

Op de site van
Hallo Heuvelland,
bij kernoverleg Reijmerstok,
komt de leesbingo op
1 juni online !



De Buurtbus in Reijmerstok

Maandag t/m zaterdag
ieder uur tussen **8.00 en 19.00 uur.**

Bij de "Durpswinkel" komt de buurtbus:

richting **Banholt-Eijsden** om 7 minuten over elk uur

richting **Margraten** om 11 minuten voor het hele uur



Bestellen van Heilige Missen

Misintenties kunnen aangevraagd worden door:

- te mailen naar jmghhendriks@home.nl, of
- onderstaand formulier in de brievenbus van Jos Hendriks (de Reijmer 12) met graag “misintentie” vermelden op de enveloppe.

Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken op bankrek.nr.
NL83RABO0143700375 t.n.v. R.K. Kerkbestuur Reijmerstok.

Misintenties worden slechts éénmaal per maand doorgegeven aan Gulp&Geul. Geef deze daarom tijdig door!

Het Parochiecontact verschijnt tweemaandelijks:

- uitgave juni/juli aanleveren voor 20 mei
- uitgave augustus/september aanleveren voor 20 juli
- uitgave oktober/november aanleveren voor 20 september
- uitgave december/januari aanleveren voor 20 november
- uitgave februari/maart aanleveren voor 20 januari
- uitgave april/mei aanleveren voor 20 maart

Aanvraagformulier voor misintenties:

Misintentie voor:

Eventueel met vermelding van (aankruisen wat van toepassing is):

- Zeswekendienst
- Jaardienst
- Huwelijk of jubileum
- Anders:

Datum(s) misintentie:

zaterdag of zondag a € 25,-

woensdag a € 10,-

Uw contactgegevens:

Naam tel.nr.

Datum

Heilige missen in Reijmerstok t/m 15 juli:

Zaterdag	1 juni	19.00 uur	
Woensdag	5 juni	10.00 uur	
Zondag	9 juni	11.00 uur	
Woensdag	12 juni	10.00 uur	
Zondag	16 juni	09.30 uur	
Woensdag	19 juni	10.00 uur	
Zondag	23 juni	11.00 uur	
Woensdag	26 juni	10.00 uur	
Zaterdag	29 juni	19.00 uur	
Woensdag	3 juli	10.00 uur	
Zondag	7 juli	09.30 uur	
Woensdag	10 juli	10.00 uur	
Zondag	14 juli	09.30 uur	Kermis/processie
Maandag	15 juli	12.00 uur	Kermis mis Jonkheid

**De kerkdiensten vanaf 15 juli t/m 5 januari 2025
vindt u vanaf 15 april op
www.clusterterlinden.nl
onder Cluster Informatie Misrooster**

Meer bewegen voor ouderen

Wat zegt u van een gezellige ochtend in eigen dorp?

Bent u 55 jaar of ouder kom dan op
donderdag ochtend van half tien tot kwart over tien meedoen!

In **gemeenschapshuis A gen Ing**
vindt dan meer bewegen voor ouderen plaats.

**Meer informatie of aanmelden kan bij
Itty Lacroix06-21392145**

HOPFEST

Beste inwoners van Reijmerstok en Terlinden.

Zoals jullie weten, is ons jaarlijkse Hopoogst festival een hoogtepunt waar we met veel enthousiasme naar uitkijken.

Het is een tijd waarin we, samen met jullie, de lokale gemeenschap, de vruchten (of eigenlijk de hop ;) van ons gezamenlijke harde werk vieren.

Dit jaar hebben we een belangrijke beslissing genomen. Om onze energie en middelen te concentreren op het voorbereiden van een onvergetelijke editie in 2025 - ter ere van ons 200-jarig bestaan - zullen we het festival in zijn traditionele vorm pauzeren.

Dit betekent dat we op zondag 8 september wel de hop gaan oogsten, maar dat we het gebruikelijke festival dit jaar overslaan.

Het 200 jarig jubileum staat gepland voor het weekend van 14 september 2025.

Bij vragen kun je ons bereiken op: 043-4507575 of via marketing.communicatie@gulpener.nl



GULPENER

De Vrije Brouwer

Fanfare St. Franciscus

High tea, beer or wine concert, het volgende themaconcert. Op 13 en 14 april toveren we het gemeenschapshuis om in Engelse sferen. De muziek uit Groot-Brittannië zal de ruimte vullen. De presentatie is in handen van Ruud Verhoeven. Tevens kunt u genieten van de zang van Annelies en Mara Vleugels en Natasja Gubbels. Het zal de eerste keer zijn dat ze gezamenlijk optreden, begeleid door de fanfare. Voor de pauze genieten de gasten van thee met versnaperingen. Na de pauze kan er gekozen worden voor een High Beer, Wine of 0.0% of High kids. Ook hier zullen er weer versnaperingen worden aangeboden. Kaartjes kunnen gekocht worden bij A gen Ing of via secretaris@fanfarereijmerstok.nl Voor de volwassene betaal je 10 euro, kinderen betalen 5 euro. Kaartjes zijn te koop tot 5 april. Zien we u op 13 april om 19 uur of 14 april om 15 uur?



D De Poorten N van Reijmerstok

Het maken van de rode draad voor De Poorten van Reijmerstok is een groot succes. De grote opkomst en enthousiasme van de deelnemers is groot. Er wordt hard gewerkt, thuis en tijdens onze bijeenkomst. Iedereen is welkom om ons mee te helpen. Op woensdagmiddag 20 maart, 3 en 10 april bent u vanaf 13:30 uur welkom op de Puthof. Een week vooraf dient u zich aan te melden: 06-23919460 of secretaris@fanfarereijmerstok.nl.



Ook de kinderen zijn gestart met hun kunstwerken voor de expositie op 20 mei. 34 kinderen hebben enthousiast meegedaan, het resultaat belooft heel mooi te worden!



Gaat u met ons meewandelen op 6 april, we vertrekken om 9:30uur vanaf het Pastoor Graatplein. We wandelen dan naar het klooster Regina Pacis in Valkenburg. Indien u vanaf Valkenburg terug wil komen met de auto dient u dit vooraf aan te geven via secretaris@fanfarerijmerstok.nl.

22 april heten we u allen van harte welkom om 19:30 uur in gemeenschapshuis A gen Ing. Hier zal het rooster van de vrijwilligers bekend worden gemaakt maar nemen we u ook mee naar de 12^{de} editie van de Poorten van Reijmerstok. Wilt u nog meehelpen als vrijwilliger? Geef dit dan door aan Nicole via secretaris@fanfarereijmerstok.nl.

Op zaterdag 11 mei om 14 uur gaan we de rode draad fysiek aanbrenge op de route en maken we er een feestje van.

Waar gaat u de wandelaar spotten? De wandelaar is vertrokken bij zijn kunstenaar en is op weg naar Reijmerstok om bij de opening aanwezig te zijn op 20 mei.

Hangt u ook de vlag uit op 20 mei? In de dagen voorafgaande van het evenement zult u vele vrijwilligers al in de weer zien en zijn de poorthouders druk met het in gereedheid brengen van de expositieruimtes. Op de dag zelf zal het dorp weer afgesloten zijn voor verkeer, moet u toch weg plaats uw auto dan buiten de route. Om het dorp in te komen wordt er vanaf 10 uur tot 18 uur entree gevraagd. De opbrengst van dit evenement gaat naar vele verenigingen. Moedig dus familie, kennissen en vrienden aan om te komen. Tot 13 mei kunnen ze zelfs via onze website tegen een gereduceerde prijs een entreeticket kopen: www.poortenvanreijmerstok.nl



Hierbij een overzicht van datums om te noteren:

20 maart	Rode draad
23 maart	KiDZ workshop poorten
3 april	Rode draad
6 april	Noveenwandeling poorten
10 april	Rode draad
20 april	KiDZ workshop poorten
22 april	Vrijwilligers avond poorten
9 mei	Opluisteren H mis, Eerste communie
11 mei	Rode draad feest
20 mei	Poorten van Reijmerstok

Met muzikale groet, Fanfare St. Franciscus



STICHTING DE DURCHDUUJERKES

Voorzitter : Jos Hendriks (06-52767776)
Secretariaat : Joyce Wouters (06-37346061)
jcvdedurchduujerkes@gmail.com
Penningmeester : Robert Engelen (043-4572648)
IBAN nummer : NL16 RABO 0133 5117 31
KVK. : 14071756
Website : www.durchduujerkes.nl
Facebook : [Durchduujerkes Rimmesjtok](https://www.facebook.com/DurchduujerkesRimmesjtok)

Luuj va Rimmesjtók en Terlinge,

Aan alles kump un eind. De carnaval is um. Wat woar ut toch sjun. Zonder de luuj va Rimmesjtók en Terlinge woar dit alles neet meugelik gewaes. Mit sjteun van euch allemoal woar ut u prachtig feest.

Mede namens os ouwersj, 't bestuur van de Durchduujerkes, de lede van dur Road va Illef, wille veer eedereen bedanke dee, op welluke maneer dan ooch, hat mit gewirkt an du carnaval van dit joar.

Och wille veer alle bedrieve en personen bedanke die de Durchduujerkes dit joar gesponsord hubbe en special os hoofdsponsors die deer hie onder aantreft.



Same hubbe veer euver uch moge regere die dul daag,

't woar in een woord:
Fantastisch!

**Prins Bas I,
Hofnar Milan
en
President Rob**

Carnaval 2025, noteer alvast de volgende data:

- **Zitting:** zaterdag 11 januari 2025 om 15.11 uur
- **Receptie en opening:** Vrijdag 28 februari 2025 vanaf 19.33u
- **Optocht:** zondag 2 maart 2025
- **Kindermiddag:** dinsdag 4 maart 2025

Dank aan de hoofdsponsors

- ❑ FL MECHANISATIE Reijmerstok
- ❑ Zuivelboerderij Mergelland Reijmerstok
- ❑ Gulpener Bierbrouwerij “de Vrije Brouwer”
- ❑ Scharrelkippenfarm “Vrij en Blij” Reijmerstok
- ❑ Fruitteeltbedrijf Wouters Reijmerstok
- ❑ Recreatieboerderij “De Puthof”
- ❑ Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen Heerlen
- ❑ Chefsfood 2.0
- ❑ Terrassencamping Osebos
- ❑ Eetcafé A gen ing, Reijmerstok
- ❑ Hesi Limburg – Duurzame verwarming

en alle andere sponsors die de carnaval in Reijmerstok mede mogelijk maken. Voor meer informatie, foto's enz. kijk op www.durchduujerkes.nl

We beginnen met de voorbereidingen voor het carnavalsseizoen 2024-2025 en gaan daar ook er weer zoals gebruikelijk een groot feest van maken.

Wij bieden alle kinderen die woonachtig zijn in Reijmerstok en Terlinden of elders maar nauw betrokken zijn met ons dorp en komend schooljaar in groep 6, 7 of 8 zitten, de mogelijkheid om actief te zijn bij de Durchduujerkes.

Net als voorgaande jaren kunnen kinderen vanaf groep 6 lid worden van de jeugdraad.

Heb je belangstelling, ook al zit je nu pas in groep 5, stuur dan een mailtje naar icvdedurchduujerkes@gmail.com.



RK KIDS.nl

Jesus leeft! Alleluia!

Kinderpagina

Pasen

Met Pasen hebben we gehoord dat Jezus na drie dagen is opgestaan uit de dood. Hij is verrezen, Jezus leeft! In de Paastijd horen we veel verhalen over Jezus na zijn verrijzenis. Het is erg wennen voor de leerlingen; ze hebben zelfs moeite om het te geloven. Hoe kan Jezus nu bewijzen dat Hij echt leeft?

Of beluister via de QR-code de podcast!



Jezus verschijnt aan de leerlingen

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas 24, 35-48



De leerlingen van Jezus zijn bij elkaar in Jeruzalem. Ze praten met elkaar over dat Jezus is verrezen uit de dood. De Emmaüsgangers vertellen dat Jezus onderweg met hun was meegelopen en dat zij Hem hadden herkend aan het breken van het brood. Terwijl ze daarover met elkaar praten zijn, staat Jezus plotseling in hun midden. Hij zegt: "Vrede is met jullie." Ze zijn verbijsterd en geschrokken. Ze denken dat ze een geest zien. Maar dan zegt Jezus: 'Waarom zijn jullie overstuur en waarom komt er twijfel op in je hart? Kijk naar mijn handen en voeten. Ik ben het zelf. Raak Mij aan en kijk: Ik heb vlees en botten, een geest heeft dat niet.' Dan laat Hij zijn handen en voeten zien.

De leerlingen kunnen het van vreugde en verbazing nog niet geloven. Daarom zegt Jezus: 'Hebben jullie hier iets te eten?' Zij geven Hem een stuk geroosterde vis. Jezus neemt het aan en eet het voor hun ogen op.

Hij legt uit: 'Toen ik nog bij jullie was, heb ik het jullie al verteld. De Christus zal moeten lijden en op de derde dag verrijzen uit de doden. Zo stond het ook al opgeschreven in wet van Mozes, de profeten en de psalmen.'

Via deze link vind je knutselwerkjes en kleurplaten rondom dit thema.



rkkids.nl/verwerkingsmateriaal

Hoe zou jij bewijzen dat je leeft?

Jezus doet dat door te zeggen raak mijn handen en voeten maar aan. Hij is niet zomaar dat Hij zijn handen en voeten laat zien. De leerlingen zien daar nog de wonden van het kruis. Omdat de leerlingen nog steeds moeite hebben om het te geloven, eet Hij voor hun ogen een visje op.

Het stond opgeschreven in wet van Mozes, de profeten en de psalmen

Dit zei Jezus bij zijn uitleg. De wet van Mozes, de profeten en de Psalmen zijn belangrijke delen van Bijbel. Daar werd in die tijd veel uit gelezen en daarin was daar al voorzegt, voorspelt wat er met de Messias zou gebeuren. Dat deel van de Bijbel, dat de mensen toen al hadden, noemen we het Oude Testament. Het Nieuwe Testament is het deel van de Bijbel vanaf Jezus. Door Jezus hebben we God op een andere manier leren kennen. We lezen de verhalen uit Oude Testament nu ook anders, zeg maar op de manier van Jezus.



Heer Jezus,
de twee leerlingen
herkenden u bij het
breken van het Brood.
Wilt u ook ons helpen
om echt geloven
dat u elke Mis bij ons
komt,
dan worden wij net als
de leerlingen sterker in
ons geloof,
in de hoop en de liefde.
Amen



Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abnmenthouders. Een abnment is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl

RK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NL04NG65 0009 0090 42.
t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl



Parochiebestuur

Pastoor Tervoort	Voorzitter	043-4571221/ 06-12629130 pnt@xs4all.nl
Kapelaan E. Dassen		043-8521241/ 06-25362791 rkk@ziggo.nl
Jos Hendriks	Secretaris	06-52767776 jmghhendriks@home.nl
Jef Denis	Penningmeester	06-12547867 jefbw9@gmail.com
Marjo Lacroix	Tevens lid van het Kerkbestuur TerMar	043-4571953 marjolacroix@ziggo.nl
Tous Bastings	Tevens lid van het Kerkbestuur TerMar	06-80148206 tous.bastings@ziggo.nl
Chris Wouters	Algemeen bestuurslid	06-23515547 c.w.m.wouters@protonmail.com

Bankrekeningnummer:

NL83RABO0143700375 t.n.v. R.K. Kerkbestuur R'stok

Belangrijke gebeurtenissen:

U kunt contact opnemen met onze kapelaan voor o.a.:

Doopsel / Ziekenbezoek / Huwelijksmis / Begrafenis /

Doorgeven van (langdurig) zieken / Toedienen van sacramenten

Kerkgebouw en Kerkhof:

Kosters zijn:

- Leon Gerrekens (06-27201884) en
- Paul Mannens (06-52346010).

Zij zijn tevens aanspreekpunt voor vragen omtrent het kerkgebouw, luiden kerkklokken etc..

Tous Bastings is aanspreekpunt m.b.t. kerkhof en begrafenissen.

Berichten voor Parochiecontact:

Wilt u een bericht plaatsen in ons eerstvolgende Parochiecontact (februari-maart), gelieve dat dan vóór 15 mei door te mailen naar:

jmghhendriks@home.nl

**Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl en
Volg ons op Facebook: St. Franciscusparochie Reijmerstok**